

JØRGEN HUNO RASMUSSEN.

Jørgen Huno Rasmussen er både ingeniør, har læst Organisation og Ledelse på CBS HD samt er et utroligt rart og driftigt menneske. Kombinationen af den tekniske viden med den økonomiske var i slut-halvfjerserne ret unik. Den havde Jørgen regnet ud. Han vidste også, at netop dén kombination ville hjælpe ham med at nå sine mål.

Som søn af en teknikumuddannet, selvstændig entreprenør blev Jørgen interesseret i naturvidenskab, matematik og praktisk anvendelse heraf i byggeprojekter hjemmefra. Jørgen var tidligt fascineret af store byggeprojekter, og de evner det kræver at styre dem. Jørgens langsigtede mål var at blive leder af projekter og målrettede organisationer. Og det mål gik Jørgen benhårdt, struktureret og fokuseret efter.

Jørgen fik sin matematisk-fysiske studentereksamen i juni 1971 og vidste efter gymnasiet, at han ville være ingeniør – ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at indfri sine ambitioner. Derfor startede han på civilingeniørstudiet på DTH (i dag DTU) i august samme år.

Studiet viste sig hårdt og meget kraftigt fokuseret på de tekniske aspekter af ingeniørfaget. Jørgen fandt sammen med en lille gruppe ”motivations-fæller”, der alle var på udkig efter noget mere, noget nyt - en ny vinkel og kombination. Motivationsfællerne var opmærksomme på, at de næppe kom til at kunne styre hverken projekter eller virksomheder uden ”økonomi”, så de var på udkig efter en bedre forståelse af, hvad ”ledelse” egentlig var for en størrelse.

Pludseligt dukkede HD op på radarskærmen. HD er som skabt til kombination med et andet hovedstudium, da studiet er tiltænkt folk i job med behov for videreuddannelse uden for normal arbejdstid. Men det virkede også perfekt for Jørgen og hans motivationsfæller: Forelæsninger på DTH fra morgen til middag, tegnestuer eller laboratorieøvelser først på eftermiddagen, og så ind på Handelshøjskolen på Fabriksvej eller Julius Thomsens Plads til undervisning fra kl. 17. Ved 20-21-tiden var det så hjem på kollegiet og læse på både det tekniske og økonomiske.

Jørgens vigtigste motivation for at vælge CBS HD var fascinationen af store projekter og evnen til at styre dem. Egentlig gik Jørgen ikke så meget op i, hvad uddannelserne hed, han vidste bare meget præcist, hvad han gerne ville: lede projekter og med tiden forhåbentlig mere end det.

Med tiden blev det meget mere end det. HD blev en øjenåbner for Jørgen. Fra han hørte organisationsteorien i en nøddeskal: ”specialisering giver effektivitet, men behov for koordinering”, har han oplevet det som mere spændende end alle andre fagområder. HD var udelukkende tænkt som middel til ledelse, men det startede en eksplosiv udvikling, som ved afslutningen af alle studierne næsten endte med at være en hæmsko for Jørgen. På sin første ansøgning til en stor entreprenørvirksomhed fik Jørgen hurtigt afslag med den begrundelse, at han var for højtuddannet til byggebranchen. En chef omgjorde dog beslutningen, fordi virksomheden ville eksperimentere med, om så veluddannede kunne bruges til noget. Derfor fik Jørgen alligevel på et hængende hår et liv i byggebranchen.

Resten er historie, som de siger. Jørgen har været privilegeret med lederjobs og stigende ansvar gennem et langt og begivenhedsrigt arbejdsliv. Jørgen har alle steder udnyttet sin tekniske viden - og hans utroligt rare personlighed - som forudsætning for at blive taget alvorligt af medarbejderne i store ingeniørvirksomheder. Men det er læren og inspirationen fra organisationsteorien, som altid har været Jørgens vigtigste værktøj i alle afgørende beslutninger.

Jørgen kommer stadig i en del store ingeniørvirksomheder, og i de fleste ser han konstant behov for at styrke den kommercielle side, så han ser også fremover et stort behov for HD'ere.